



חשבון נפש ירוק

שוקי עולה מן האוב ונזכר איך הקים את התנועה הירוקה, וכמה דוגמאות מעשיות למדיניות ירוקה אמיתית

ישכנו במכה (החתול) ואנר כי על הספסל בגינה והרהרנו בחבלי העולם הזה. במכה הפך עוד דף בעיתון המקומי. תראה, אמר, יש כאן כתבה על מערכת הבחירות המתקרבת למועצה. הכל רדום.

אני זוכר את מערכת הבחירות הקודמת לפני חמש שנים, אמרתי. הבחירות נראו אחרת. הכל היה חי ובוועט. הקמנו את התנועה הירוקה. לאנשים היה אכפת.

ספר, אמר במכה, איך התחלתי. במעטים יודעים, אמרתי, אבל מי שהקים את התנועה הירוקה בכפר ורדום היה שוקי (הכלב). פה השתקנו לרגע והשפלנו עיניים. למי שלא יודע, שוקי החכם התמים הגאמן הלך לפני חודשים לגן עדן של כלבים. לצערי, המשכתי, הוא לא פה כדי לספר וגם לא נהג לרשום את זכרונותיו.

אולי, אמר במכה, נלך למקום בו הוא טמון ונשאל אותו.

אי אפשר, אמרתי. שוקי לא רצה שערך מעריציו תהי פוך את מקום מנוחתו לקבר צדיקים מוחזק על ידי עמותה שנתמכת מתקציבי משרד הרתות, לפיכך החליט לתרום את גופתו למדע. זאת לא בעיה, אמר במכה. אתה יודע שלנו החתולים יש כוחות מאגיים. תביא כמה נרות וסדין ואני אעלה את שוקי מהאוב.

היה חם מיד לכן לא התו ווכחתי. ניגשתי לבית, אספתי את הפרודוקטים ומסרתי לבמכה. זה היה מראה מרתק. חתול שחור שטוף בסדין לבן, מודליק נר וממלמל מלמול לא

ברור. מימיני הרגשתי משב רוח צונן. הפניתי את ראשי. על אדן החלון ישב שוקי, רציני כתימדי. הרשטתי את ידי לליטוף, אבל הרגשתי רק אויר.

מה אתה מופתע, שאל שוקי. אני הרי רק רוח. חוץ מזה קיבלתי רק חופשה קצרה אז אם אתם רוצים לשאול, בבקשה תודרו.

הבטתי במכה והוא שיחק אותה אדיש, כאילו להעלות כלבים באוב זה אצלו מעשה של כל יום. רצינו לדעת, שאל במכה את שוקי, איך ייסדת את התנועה הירוקה.

הכול התחיל לפני כחמש שנים, פתח שוקי. ככל בוקר נהגתי לפתוח את שער הגינה, לצאת לרחוב לסיור הבוקר שלי. ריצה לאורך המדרכות, רחרוח בישבנם של כלבים כדי לזהות מי גר ברחוב ומי רק עובר אורח, וכמובן ביקור בגינה הציבורית הסמוכה לבית. רק דבר אחד העיב על הבוקר הטוב, לוכדי הכלבים שמנסים לתפוס כל כלב שלא כבול כמו עבד שחור בשדה כותנה לבנה.

במצוקתי, המשיך שוקי, זימנתי את החבורה לדיון חרום. הצעתי להקים במרכז הכפר פארק לכלבים, כמו בכל ישוב מוחזק, מקום שבו נוכל לפגוש כלבים אחרים ולהשתולל חופשי בלי לפחד מהפקחים. אבל איך נגרום להקמת הפארק, שאל אחד הנוכחים. תקימו תנועה, אמרתי. אתם יכולים לקרוא לתנועה "כפר ורדים ירוק" או כל שם בנאלי אחר. רק עם קבוצת לחץ, תגרמו להקמת פארק לכלבים.

רעיון מצוי, אמר משתתף אחר, בהזדמנות יש עוד הרבה נושאים ירוקים שיכולים לשפר פה את איכות החיים וכדאי לקדם. אפשר לעשות זאת באמצעות תנועת כפר ורדים ירוק. ראיתי את הברק בעיני המשתתפים ואת הצבע בלחיים, המשיך שוקי לתאר, והבנתי מיד: ברחוב חצב הקי מתי את התנועה הירוקה של כפר ורדים.

הבטתי בשוקי. לתימונה ראיתי כיצד לפתע זקן עבות מכסה את פניו והוא עצמו נשען על המעקה ומביט קריי מה ממש כמו הרצל בכאול. כך הוא הביט עד שנמוג וני עלם.

בכל זאת, שאל במכה, הרי הכפר כולו טבול בירוק, מלא עצים וצמחייה. עוד קצת ירוק ונשתגע.

ירוק, השבתי, זו דרך חיים שמתבטאת בהתחשבות בסביבה ובקהילה בתוכם אנחנו חיים.

אבל תכל'ס, אמר במכה הספקן, אתה חזק בסיסמאות. תן גם דוגמאות מעשיות, ואל תדבר איתי שוב על מיחזור האשפה, כי הריח של הקיץ מפוסטר בגינה לא מוסיף לי בריאות.

בבקשה, אמרתי, הנה דוגמה ראשונה:

אם אני רוצה ללכת כרגיל מהבית שלנו למרכז הכפר, הייתי רוצה שמסלול ההליכה יהיה מתון, נטוע עצי צל רחבים לאורכו כנגד השמש הקופחת. מסלול כזה יהיה נוח לנער שרוצה לבקר חבר שכונתו אחרת וגם לפנסיונר עם קלנועית שרוצה להגיע למרכז המסחרי. לאורך המסלול הייתי רוצה שיהיו פינות

ישיבה מוצלות המשקיפות לנוף, כדי שיהיה אפשר גם לנוח וגם להיפגש עם השכנינה שגרה ברחוב הסמוך. אם המועצה תזום סימון והקמה של מסלולים כאלה, לא נציג טרף לנסוע לכל מקום בכפר ברכב, והחיים שלנו בכפר יהיו יותר נוחים.

דוגמה שנייה:

בקיץ אני רוצה לשבת בבית מבלי צורך להדליק מזגן. הצללה, כיווני רוחות נכונים, איורור וכידור יכולים להביא לשיפור הטמפרטורה בתוך הבית. ובחורף אני רוצה שהבית יהומם ע"י להבה של נר בלבד, וזאת שוב מסיבות של איכות הבנייה. ואת מי הגשם אני רוצה לאגור ולהשתמש בהם להשקיה בקיץ ולהדיח את הניאגרות בחורף.

אם היו מאמצים את תו התקן לבנייה ירוקה, ניתן היה להפוך את הבית לירוק, חוסך אנרגיה ומשאבים. ואני מדבר לא רק על הבתים הפרטיים, אלא גם על בית הספר החדש שנבנה בקריית החינוך. האם הוא נבנה לפי התקן הירוק?

דוגמה שלישית: במקום להתניע את האוטו בבוקר לנסוע לעבודה במשרד מחוץ לכפר בידר עם עוד 1,000 מכוניות, אני מעדיף לצאת מהבית, לצעוד לאורך השביל בגינה לחלק אחר בבית שימש כמשרד. כך לא אצטרך לנסוע בכל יום לעבודה בעיר הגדולה. אחר כך אלך לרואת החשבון שלי שעובדת בביתה בקצה הרחוב ואסיים אצל הספר שעובד בביתו ברחוב הסמוך. הכפר יהפוך למקום דינמי בו אני שים גם גרים, גם עובדים וגם מכירים אחד את השני.

ראיתי את הברק בעיני המשתתפים ואת הצבע בלחיים, המשיך שוקי לתאר, והבנתי מיד: ברחוב חצב הקמתי את התנועה הירוקה של כפר ורדים

הצצתי מוזות העיין לבמכה לראות כיצד הוא מגיב. ראשו היה שמוט ועיניו עצומות. תפס החתול נמנום של צהריים.

הכותב חבר בתנועת כפר ורדים ירוק

לתגובות
tuviae@netvision.net.il

נו טוב, חשבתי לעצמי. יש עוד כל כך הרבה עבודה לשכנע את במכה וחבר מר" עיו שכל זה אפשרי. הפכתי

אם היו מאמצים את תו התקן לבנייה ירוקה, ניתן היה להפוך את הבית לירוק, חוסך אנרגיה ומשאבים. ואני מדבר גם על בית הספר החדש שנבנה בקריית החינוך